

Kinderkerk Jaarverslag 2020

Veertig dagen project en Pasen 12 april

In de 40 dagentijd volgen we BijbelBasics en lezen we teksten uit Matteüs. We horen wat God zegt over de nieuwe wereld. Tijdens de dienst kijken we naar het kinderkerkjournaal. Elke week worden enkele gemeenteleden geïnterviewd door de paascommissie en vertellen zij iets over het geloof. Daarna wordt nog het projectlied "Hij klimt met je mee" gezongen. De eerste diensten zijn nog in de kerk, maar halverwege het project gaan we over naar digitale kerkdiensten. Dit ten gevolge van de uitbraak van het Corona virus. Hierdoor worden er ook knutseltasjes rondgebracht aan de kinderen. Zo kunnen de kinderen hun eigen kruis maken. Gelukkig kunnen we door het kinderkerkjournaal toch het project afmaken.

Organisatie: Rianne, Annet, Eline en Dita



PKN kinderdienst: 8 maart

Het thema was deze keer: Je bent zo! Aan de hand van een leuke sketch over gebakken koekjes, werd duidelijk dat we geen ingrediënten kunnen missen. Want anders smaakt het niet lekker. We hebben allemaal verschillende ingrediënten (talenten) en samen maken we het tot iets bijzonders. Hugo Habekotté vertelde een vergelijking over het zout van de wereld. Zout lijkt een ingrediënt wat gemist kan worden, maar blijkt toch, hoe klein het ook is, onmisbaar te zijn. We zongen leuke kinderliedjes onder begeleiding van het orgel en de beamer. Enkele kinderen verzorgden het dankgebed en andere kinderen hielpen mee met collecteren. Tijdens de collecte speelde Ruben Vahrmeyer op het orgel.

Organisatie: Inge, Marleen v.d. M, Janine

Brugdienst: 5 juli

Hoe neem je afscheid van groep 8 van de kinderkerk in deze Corona tijd? Dat was in mei nog een moeilijk iets, gelukkig werden de omstandigheden beter en konden we met de voorbereidingen beginnen. Een uitje werd geboekt bij the City in 's Gravenzande en de kinderen uitgenodigd. Er staan 11 kinderen op de lijst. Het is altijd afwachten wie er kunnen.

Ondertussen breiden Els en Hugo en ik ook een kerkdienst voor , het mag met de kinderen gelukkig. Het thema wordt de TIJD VLIEGT . De tekst uit Prediker staat centraal . Voor alles is een tijd , dus ook tijd voor je geloof en de kerk.

Dan is het 20 juni, gelukkig komen de meeste kinderen . We vertellen over de dienst en wat we van hun verwachten . Ze mogen iets uitbeelden met eventueel een hulpmiddel . In de tekst staan tegenstellingen zo als bijvoorbeeld blij zijn tegen over boos.

Ze vinden het nog moeilijk maar gaan het wel proberen, zeggen ze . Dan is het tijd voor plezier en lekker eten en met een ijsje toe komt er een einde aan een gezellige middag.

5 juli de Bruggdienst; We hebben een primeur de eerste dienst met gasten in de vernieuwde Dorpskerk . Samen met ouders en enkele andere genodigden komen de kinderen binnen .

Gelukkig verloopt de dienst zoals we ge bedacht hadden en ook het uitbeelden gaat goed , al wordt de uitleg niet helemaal verstaan. We waren vergeten de microfoon te pakken.

En dan het echte afscheid . De kinderen krijgen van ons een cadeautje dat past bij het thema TIJD , een horloge. Een herinnering aan de kinderkerk en ook voor de toekomst.

Met een duik door een papieren klok worden ze door gestuurd naar de Jeugdkerk. We wensen hun daar goede tijd . De kinderen die niet bij de dienst aanwezig konden zijn hebben ook een horloge gekregen met de uitnodiging voor de jeugdkerk.

Organisatie: Caroline en Loura



Afscheidsdienst dominee Hugo Habekotté

In het weekend van 5 en 6 september nemen we afscheid van Hugo Habekotté.

De kinderkerk heeft op zaterdag 5 september een knutselmoment georganiseerd in de kerk, waarbij Hugo en Anja zijn uitgenodigd. Zo hebben ze ons nog live kunnen zien knutselen aan een mooie bos papieren bloemen. Deze hebben we aan Hugo en Anja overhandigd met daarbij een herinneringsboekje. Deze stond vol met foto's van de kinderkerk en herinneringen van de leiding aan Hugo. Tegelijkertijd konden ook de ouders van de kinderen afscheid nemen. Dit alles werd zeer gewaardeerd.

Organisatie: Marjolein en Esther



Inhoudelijke avond

Op dinsdagavond 3 maart was Rosalie vd Lugt te gast bij de kinderkerk. Rosalie is eigenaresse van 'Kiekeboek' en zij verzorgt educatieve voorleesactiviteiten. Zij wil graag het plezier in lezen bevorderen. Daarom liet zij ons ook ervaren welke creatieve voorleesvormen er zijn, die wij kunnen gebruiken tijdens de kinderkerk. Zo kwamen verschillende prentenboeken en het de kamishibai (vertelkastje) voorbij. Verder konden we proberen een verhaal te vertellen mbv een viltdoek en figuurtjes of mbv een pop.

Aan het einde van de avond kreeg de kinderkerk nog enkele poppen, waarmee we onze verhalen op een andere manier kunnen laten vertellen, van Rosalie. Zij werd dan ook bedankt met een leuk flessenwerkpakket.

Het was een inspirerende avond en we hopen dat we het aankomende jaar meer creatieve verhalen over de bijbel kunnen gaan vertellen.

Organisatie: Rianne



Adventproject 2020:

Het thema van de zondagen van advent is dit jaar: "Dicht bij het Licht"

Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal wat we met kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht van de mensen. Het project werd ondersteund door mooie filmpjes van de zandtovenaar en tijdens de eerste twee adventszondagen geven we nog live kinderkerk. Er zijn toen kerstkaarten gemaakt en deze zijn rondgebracht bij de Prinsenhof. Een mooi lichtpuntje. Maar daarna gaan we door de omstandigheden toch weer over naar het kinderkerk journaal. De commissie heeft toen nog aan alle kinderen een knutseltasje rond gebracht. En gelukkig ontvingen we mooi foto's van de knutselwerkjes.

Daarnaast is er een klein kinderkoortje gevormd. Dit koortje heeft onder leiding van Esther 2 liedjes gezongen; "Mijn kleine lichtje schijnt" en "Vrolijk kerstfeest iedereen". Het koortje werd begeleid door Leen Dekker op gitaar en Mary Pellikaan op piano. Het optreden werd opgenomen en tijdens de digitale volkskerstzang getoond.

Organisatie: Olga, Annet, Jackeline en Wendy



Het kinderkerkjournaal

Vanaf maart zijn vele afleveringen gemaakt van het kinderkerkjournaal. Een mooie manier om tijdens alle digitale kerkdiensten een kindermoment te creëren. Zo hebben we tijdens het journaal aandacht besteed aan de verhuizing van de Hoeksteen naar de Dorpskerk. En hebben we de kinderen een mooie afscheid slinger laten maken. Ook heeft Eline mooie foto's van alle leiding verwerkt in liedjes. Zodat we konden laten merken dat we aan de kinderen dachten. Tenslotte heeft de kinderkerk ook in 2020 aandacht besteed aan de mensen die overleden zijn in 2020. Tijdens hun eigen dienst zijn er kaarsjes aangestoken en hebben ze de familie herdacht. Daarnaast hebben ze een mooi schilderij gemaakt van de hemel. Van deze kinderkerk is een mooi filmpje gemaakt, die te zien was tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Door het journaal kwam er een nieuwe creativiteit van de leiding naar boven die door vele gemeenteleden werd gewaardeerd. Voor sommige leiding was het echt ver van hun eigen comfortzone. Maar we mogen zeker trots zijn wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan!

Toch waren al deze filmpje niet gelukt zonder Wilco Vahrmeyer. Hij heeft elke keer alle beelden gemonteerd. Wij willen Wilco dan ontzettend bedankt voor zijn hulp. Want zonder deze hulp was het kinderkerk journaal nooit zo'n groot succes geworden!

